

# מועצה מקומית אלפי מנשה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 51

מיום א', ט' בניסן תשע"ב, 01/04/2012

סגן ומ"מ ראש המועצה	לוי אהוד	<u>משתתפים:</u>
סגן ראש המועצה	אמנון כרמי	
חברת מועצה	פנינה רום	
חבר מועצה	רובשיץ יעקב	
חבר מועצה	זיו סימון	
חברת מועצה	דליה נחום-לוי	
חבר מועצה	סלוצקי ערן	
חבר מועצה	גדי טפרמן	
חבר מועצה	משה אופיר	<u>חסרים:</u>
מזכיר המועצה	אוחיון יעקב	<u>נוכחים:</u>
מבקר המועצה	שטינמיץ אשר	
יועץ משפטי	חייקין ברוך	
(אפי, נופר, בר וירדן)	משפחת אליעזר	
	מנהלי יחידות המועצה	
	עובדי מועצה והמתנ"ס	
	מנהלות בתי הספר ביישוב	
	חברים ותושבים	

<b>ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 51 – 01.04.2012</b>
--

**על סדר היום :**

**ישיבת אבל לזכרו של ראש המועצה, חסדאי אליעזר ז"ל.**

**אהוד לוי :** שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו מתכנסים היום פה לישיבת אבל על חסדאי אליעזר ז"ל, חבר יקר שלנו, ראש המועצה שלנו. ערב קשה לכולנו, לי באופן אישי מאוד קשה. בתכנית שלנו לשאת דברים לזכרו, יהיה סדר מסוים פה. קודם כל הייתי רוצה שנקום דקה דומיה לזכרו.

**- דקה דומיה -**

**אהוד לוי :** כאשר חסדאי ביקש ממני לשמש לו כממלא מקום, לא חשבתי או האמנתי שהתפקיד הזה יהיה מעבר לתואר. לא האמנתי שאצטרך באמת למלא את מקומו. גם כאשר המחלה הארורה שבה בשנית, לא האמנתי כי אדם חזק כמו חסדאי יפסיד בקרב. גם כשהמצב הידרדר, תחושתי היתה שאני רק דואג ליישוב לעת עתה, ואני בטוח שחסדאי הרגיש שהיישוב בידיים טובות. אבל לבסוף תם המאבק ולפתע תפקיד ממלא המקום הוא לא רק תואר, ואני צריך לקחת על עצמי את האחריות. והרי אין זה אפשרי למלא את מקומו של חסדאי. הדבר היחיד שנותר לי זה רק להשיט את הספינה לחוף מבטחים כשהיו בחירות, עם תקווה שמי שיהיה הקברניט יפעל באותה האמונה, הדבקות והנתינה שחסדאי פעל בהן.

היום אני מדבר לפניכם לא רק כממלא מקום, אני מדבר כחבר של

חסדאי. עבורי חסדאי לא היה רק ראש מועצה, חסדאי היה גם קודם כל חבר. בתחילת דרכי במועצה הגעתי בכלל מסיעה אחרת, יריבה. אבל הזמן חלף ועבדתי לצדו של חסדאי, וגם אני נשביתי בקסמו של האיש. היה זה רק טבעי כי בבחירות שלאחר מכן אעבוד עמו, כי כזה היה חסדאי. הוא עבד עם אנשים למען אנשים, למען התושבים.

אני רוצה להגיד לאפי, נופר, בר וירדן, שאני פה בשבילן. כל בקשה, קטנה כגדולה, תהיה לי לזכות. אני תמיד ידעתי שבכל בקשה או עזרה יכולתי לפנות אל חסדאי, אבל כמובן שאני מדבר בשם כל אחד ואחד מעובדי המועצה ורבים מהתושבים, שתמיד נהיה כאן לצדכן. היה לכולנו, ולי אישית, זכות גדולה לעבוד עמו, וכמובן להיות חברים שלו.

הבחירות מעבר לפינה, ולי חשוב להבהיר שעד אשר משפחת אלפי מנשה תבחר ראש מועצה חדש, אני אתן את כל כולי ואעשה כל שביכולתי להוביל את היישוב הזה ולא רק להשאירו בחיים. כל החלטה שצריך לקבל תוחלט, כל פעולה שיש לבצע תבוצע. אין אנו יכולים להעביר את הזמן בשקט כאשר לפנינו שנת לימודים חדשה, גבעת טל שעדיין בבנייה ועוד דאגות נוספות שלא ניתן להתעלם מהן.

בטוח אני שכל אחד ואחד מכם יעזור לי לדאוג לשמור על היישוב כפי שהוא וכפי שחסדאי השאיר אותו. דלתי תמיד פתוחה, מכשיר הטלפון שלי תמיד זמין לכל בעיה. כל אחד ואחד מכם וכל אחד ואחת מתושבי אלפי מנשה, אל תחששו להטריד אותי בבקשות קטנות כגדולות. מבחינתי, כפי שהרגשתם חופשיים לפנות אל חסדאי, תרגישו חופשי לפנות גם אליי.

חשוב לי אישית לבקש מכל אחד ואחד מהמועמדים לתפקיד ראש המועצה לשחק משחק נקי. אל לנו להיגרר למערכת בחירות סוערת ומלוכלכת. כל אחד ואחד מאתנו זוכר את הבחירות הסוערות שהתרחשו באלפי מנשה טרום עידן חסדאי. אסור לנו להידרדר

למקומות הללו שוב. חשוב לזכור שבסופו של יום היישוב הוא יישוב קטן וכולנו חברים, לכן כחבר זו בקשתי. כמובן לקראת סיום, אנחנו היום בישיבה לפני חג הפסח. אני רוצה לאחל לכם, לבני משפחותיכם ולכל בני ובנות משפחת אלפי מנשה, חג שמח.

**אוחיון יעקב:**

אפי, נופר, בר וירדן, בני משפחה, חברים, נבחר ציבור, עובדי מועצה, מנהלות בתי הספר, אורחים ותושבים יקרים. התכנסנו הערב כאן, בבניין המועצה בו ניצח חסדאי על מלאכת ניהול היישוב במשך שנים רבות, לישיבת אבל מיוחדת של מועצת הרשות וכיבוד זכרו של חסדאי אליעזר ז"ל, איש ארץ ישראל היפה, אשר קורות חייו שזורים כמארג של אמן בתולדות אלפי מנשה.

יישובנו אלפי מנשה נפרד ב-13/3/12 בכאב רב מראש המועצה השני בתולדות היישוב, חסדאי אליעזר ז"ל, שכיהן כ-14 שנים רצופות בתפקיד אחראי, קשה, תובעני, מורכב, ולא אחת גם כפוי טובה. לא קלה היתה דרכו. מי שעבד ופעל לצד ראש המועצה ראה מקרוב כמה קשה לנהל יישוב כשלנו, במיוחד בשל התנאים בהם נאלץ לפעול, בהעדר תקציבים הולמים ובשל המצב הפוליטי המורכב והקפאות הבנייה שהתוו את קצב התפתחותו. למרות קשיים אלה, הצטיינה תקופת כהונתו של חסדאי בעשייה מבורכת ומוצלחת בתחומי החינוך והתרבות, הקהילה, הביטחון, חזות פני היישוב ובתנופת פיתוח ובנייה בלתי פוסקת של תשתיות, מבני ציבור ושכונות מגורים חדשות והרחבת שכונות ותיקות. תקצר היריעה מלתאר את כלל עשייתו הציבורית של חסדאי ותרומתו לבניינו של היישוב ולפיתוחו. חסדאי פעל ללא לאות ובהצלחה רבה לשנות את תוואי גדר ההפרדה ולהעתיקו מזרחית ליישוב, ולמצב בכך את אלפי מנשה בלב הקונצנזוס הישראלי, תוך חיזוק מעמדו הפוליטי של היישוב ותדמיתו בעיני הציבור. החינוך היה בראש מעייניו של חסדאי והוא פעל ללא הרף

לטיפוחו, תוך הקצאת משאבים רבים לקידומו. חסדאי האמין בכל לבו שעתיד היישוב טמון בדור הצעיר וחתר כל העת לגדל כאן דור חדש וייחודי של צעירים בעלי ערכים, אזרחים אכפתיים ומעורבים התורמים לקהילה המקומית, לחברה הישראלית ולמדינה.

הנוער היה קרוב ללבו של חסדאי. מימיו הראשונים בתפקיד הבטיח חסדאי כי ייקח על עצמו את טיפוח תנועות הנוער ביישוב. ואכן, חסדאי חתם על אמנת תנועות הנוער ויישם אותה הלכה למעשה בקהילה, בין אם בהקניית משאבים ראויים לפעילות התנועות, בין אם בהקצאת מבנים ואפשרות לחופש פעולה בבתי הספר ובין אם בנוכחותו באירועים. דלתו של חסדאי היתה תמיד פתוחה למדריכי התנועות ואוזנו היתה קשבת לפתרון כל בעיה. על פעילות המשלבת חזון חינוכי ועשייה יומיומית הוענק לחסדאי אות יקיר הנוער לשנת תש"ע.

חסדאי דאג גם לעתידו של היישוב וכיווני התפתחותו בשנים הבאות, תוך דאגה כנה לדור הבנים, דור ההמשך מחד, ולעצמאותו הכלכלית של היישוב מאידך. חסדאי הניח לבאים אחריו ולדורות הבאים תכנית אב אסטרטגית ברוח חזון היישוב, ואני מאמין שלו, במסגרתו צורפו לפני מותו כ-400 דונם נוספים לתחום שיפוטה של המועצה. כמו כן, הקצה חסדאי עפ"י אותה תכנית שטחים גדולים להקמת אזור תעסוקה חדש ומתקדם, אשר עתיד ליצור מקומות עבודה רבים לתושבי המקום ולבסס את איתנותה הכלכלית של המועצה. נעריך ונוקיר את פועלו של ראש המועצה שלנו, חסדאי אליעזר, שהקדיש שנים רבות מחייו, לחם כארי למען היישוב ותושביו, השאיר את חותמו האישי וטבע אבני דרך בחיי היישוב והקהילה, ובכך תרם תרומה מכרעת, רבת ערך וראויה להערצה לעיצובו ולהתפתחותו של היישוב ולמרקם החיים בו, ופועלו משמש דוגמה ומופת לדור הצעיר ולמנהיגות

המקומית שתבוא אחריו.

חסדאי היה ראש מועצה בעל אישיות מיוחדת, אדם רגיש ורגשן, אנושי וחם. החינוך היה בראש מעייניו והוא פעל ללא לאות לטיפוחו, כי האמין בכל לבו שבדור הצעיר טמון עתיד היישוב. דלתו היתה פתוחה לפני כל אדם. הוא ניחן בלב רחב, בנדיבות רבה, לא האמין בגינונים ואף פשטות וישירות. חסדאי היה בעל קסם אישי רב, התחבב על כל מי שהכיר אותו ומצא מסילות ללבם של מנהיגים או פוליטיקאים מכל המפלגות. חסדאי היה איש משפחה אוהב, הוא הרעיף אהבה על משפחתו והיה מסור לה בלב ובנפש. כאשר פקד את המשפחה האסון הכבד, התאונה הנוראה בה נהרגה מעיין ז"ל, המכה הנוראה לא ריפתה את ידיו. הוא התגייס למאבק בתאונות הדרכים, השתתף במסע הסברה בכל הארץ, בתוך היישוב ובסביבתו, פעל ללא לאות להסרת מפגעים, לרמזור צמתים, להקמת מעגלי תנועה ולשיפור מצב הכבישים.

חסדאי היה מוקף תמיד בחברים שראו בו בן משפחה קרוב וידידי נפש, שניתן לפנות אליו בכל עת לבקשת עזרה ותמיכה. חבריו הרעיפו עליו חיבה ועמדו לצדו ולצד משפחתו בשעות הקשות שעברו. לאחר שלקה במחלת הסרטן בפעם הראשונה נאבק בה באומץ לב, עבד במהלך המחלה והיה מעודכן בנעשה ביישוב ובמועצה. הוא היה לסמל במאבק במחלה ועודד חולים שפנו אליו לקבלת עצה וכוחות. במהלך כהונתו לקה בלבו וחלה שוב בסרטן. כשנדמה היה שניצח שוב במערכה על חייו, הסתבך מצבו והוא נפטר בפתאומיות. אנשים רבים דאגו לשלמו והתפללו למענו מתוך אהבה והערכה. אנחנו מבקשים להביע צער ולשלוח תנחומים כנים למשפחתו היקרה.

אנו גאים באלפי מנשה ויודעים שעיני התושבים נשואות אל נבחרו הציבור, קברניטי היישוב, שיתנו דוגמה אישית חיובית בהגינות,

באיפוק וברוח טובה. תקופת המעבר אינה קלה, אך אנו מאמינים שאותו הכוח המניע שעמד מאחורי המנהיגות המקומית, אהבת היישוב, ימשיך להפעיל עוד רבים וטובים בהווה ובעתיד. אנו מקווים שהיושבים כאן ואלו שייבחרו אחריהם ישכילו לפעול ברוח זו, ישקלו, ידונו, ינהלו וינהיגו את היישוב בתבונה וברגישות לקראת עתיד טוב יותר, ישמרו על הישגיו הנפלאים ויפעלו למען עתיד בטוח, יציב ומשגשג לאלפי מנשה של כולנו. יהי זכרו ברוך.

#### אשר שטיינמיץ :

משפחת אליעזר היקרה, מ"מ ראש המועצה, חברי המועצה, עובדי מועצה ואורחים נכבדים. חלפו כבר 3 שבועות מהיום המר והנמהר שבו הודיעו לנו על האסון הפתאומי והנורא שפקד את כולנו ועדיין אני מעכל את גודל המהלומה. היתה לי הזכות לעבוד במחיצתו של חסדאי ז"ל במשך כ-13 שנים ואני רואה בכך בפירוש זכות גדולה משום שחסדאי היה דמות מופתית ונדירה. קרי – מנהיג ציבור חכם, פיקח, נחוש, בהיר מחשבה, בעל חזון, שניחן ביושר וביושרה שאינם שכיחים בימינו אצל אנשי הציבור, ובנוסף איש משפחה חם ואוהב, שאשתו אפי ובנותיו נופר, בר וירדן, היו תמיד בראש מעיינינו וכיכבו בשיחות הרבות שניהלנו, אמנם בענייני עבודה, אך לא פעם הן גלשו גם לתחום האישי. יצא לי להתלוות אליו בפגישה עם שר הפנים, הרב אלי ישי, ולהיות עד לאהדה ולחיבה שבה נתקבל שם ובכל מקום, בשל תכונתו המיוחדת להקרין חום וידידות. כל זאת, מבלי לשכוח לרגע את מטרת הפגישה, קבלת מענק נוסף לטובת היישוב שכה אהב, וכמובן שכמו תמיד, חסדאי הצליח במשימה.

על יושרו יוצא הדופן יעיד הסיפור הבא: יום אחד ביקשני להתלוות אליו בתוקף תפקידי כמבקר המועצה לעבר סוכנות תיווך הנכסים הסמוכה לבניין המועצה על מנת לרכוש מגרש לבנייה. חסדאי עמד על כך שהוא ישלם את מלוא המחיר למרות שעל הקיר מולנו התנוססה

מודעה גדולה לגבי מחיר מבצע באותו מתחם מגורים. חסדאי לא הסתפק בכך, שלף מכיסו דפי בנק וממש הכריח אותי לראות ולוודא במו עיניי שאת כל הסכום לרכישת המגרש הוא נותן על חשבונו האישי. תכונה בולטת נוספת היתה טוב לבו המיוחד והנדיר. כממונה על פניות הציבור, נאלצתי לדחות לא פעם פניות שנראו לי מוגזמות, טרחניות או בלתי מוצדקות. אך ברגע שהפונה היה מבקש להיפגש עם חסדאי במסגרת הדלת הפתוחה באמת, ידעתי שלא ירחק הרגע שחסדאי יקרא לי וינחה אותי ואת שאר הנוגעים להשתדל, כפי שהוא קרא לזה, ולראות מה ניתן לעשות לפנים משורת הדין, כפי שכינה זאת, על מנת להיענות לבקשה.

חסדאי היה גם איש רעים להתרועע, ויעידו על כך עשרות ידידיו, חבריו ומוקיריו. כראש המועצה הוא היה בנוסף לבוס של העובדים גם האבא שלהם. מחד, דרש מצוינות ומסירות, וסלד מבינוניות ומראש קטן. אך מאידך, התייסר קשות בכל פעם שנאלץ לנזוף בעובד שסרח, שלא לדבר על פיטורין, בהם נקט רק במשורה ולאחר שכלו כל הקיצין. את היישוב אלפי מנשה הוא הצעיד להישגים אדירים של פיתוח, שגשוג והכרה כל ארצית ולפרסי הצטיינות בכל התחומים, ובעיקר בתחומי החינוך והתרבות, שהיו כל כך קרובים ללבו. לעולם לא נשכח את הצלחתו הכבירה להכניס את היישוב לתוך גדר ההפרדה ובכך ללב הקונצנזוס הלאומי.

אפי והבנות, אתן איבדתן בעל ואבא מדהים, שלא זכה לראות את הנכדה הראשונה לה כה ציפה, וכולנו איבדנו מנץ', כמו שאומרים, בנאדם ענק, שזכרו לא ימוש מאתנו לעולם. חבל על דאבדין ולא משתכחין. יהי זכרו צרור בצרור החיים לעולמים, אמן.

'לכל איש יש שם', מילים של זלדה. "לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קוממתו ואופן חיובו

**שולה רונן :**



ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם, לכל איש יש שם. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עיוורונו. לכל איש יש שם, לכל איש יש שם. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם שנתן לו היס ונתן לו מותו".

לדבר על חסדאי בלשון עבר קשה ובלתי נתפס, אף שלתודעה ולהכרה חלחלה המציאות הבלתי הפיכה. חסדאי, האיש שהמשוררת זלדה היטיבה לתאר בשירה 'לכל איש יש שם'. כפי הנראה לא לחינם נשא האיש בשני שמות סמליים ומלאי משמעות: חסדאי אליעזר, חסד ועזר. אכן, כזה היה האיש. ראיתי וחוויתי את החסד והעזר באים לידי ביטוי מדי יום בהתנהלותו, את הדלת הפתוחה ומאור הפנים לכל המתדפק על דלתו. לחסדאי לא היו שעות מסודרות לקבלת קהל, כל שעה היתה נכונה להגיע אליו ולהיעזר בו. אני עדה לכך כמי שעבדה איתו ולידו בצמידות קרוב ל-3 שנים. אומרת בכאב רב, איבדנו אדם במלוא מובן המילה, ובאופן אישי איבדתי חבר, רע יקר וקרוב.

חסדאי ליווה את מערכת החינוך שנים ארוכות. המנהלות ואני שמענו מפיו לא פעם אחת שמקור המשיכה של אלפי מנשה לזוגות צעירים טמון במערכת חינוך מצטיינת, מובילה ודינמית. חסדאי היה מעורב בפרטי פרטים בנעשה במוסדות החינוך. עד לפני כשנה, עת פרצה מחלתו בשנית, הוא נהג לפקוד את בתי הספר בכל האירועים והטקסים. ישבתי לידו פעמים רבות בטקסים, הן כמנהלת בית הספר והן בתפקידי הנוכחי. חסדאי, שהיה אדם רגשן עד דמעות היה נרגש לראות את התנהגותם המופתית של תלמידי צופה שרון בטקסים. הוא

היה אומר: 'תסתכלי על הקטנטנים, איך הם שרים ויודעים בעל פה את מילות ההמנון'. הוא החמיא לתלמידי חטיבת הביניים חצב על חלקם המשמעותי באירועי בית הספר והיישוב. כמה גאה היה במגמת המחול, במקצועיות ובחן הרוקדות. הוא טרח להגיע לכל אירועי בתי הספר אליהם הוזמן, גם מאירועי נופי החורש מקומו לא נפקד. פתיחת בית הספר נופי החורש במועד היתה עבורו סיבה לחגיגה גדולה. בחזונו ראה את שכונת גבעת טל נבנית ומתרחבת ואת בית ספר נופי החורש שוקק ופעיל, ובו לומדים כ-700 תלמידים.

בשנותיו האחרונות חסדאי רכש השכלה אקדמית והוסמך למשפטים. הוא רצה לראות עוד ועוד מצעירי אלפי מנשה פוקדים את ספסלי האוניברסיטה. לא מקרי שחסדאי העמיד את הכספים שנצברו על שמו בקרן רום לטובת מלגות לסטודנטים. לפני שבועיים קיימנו דיון שבסופו נקבע מי זכאי לקבל מלגה עוד בשנת הלימודים הנוכחית. לחסדאי היתה פינה חמה ומיוחדת למרכז הקהילתי. שנים שימש בהתנדבות כיו"ר המתנ"ס. הוא ייחס חשיבות רבה לפעילות הקהילתית, היה לו חשוב שכל ילד ביישוב ישתתף לפחות בחוג אחד. אכן, המתנ"ס היה למוסד שאותו טיפח והשקיע בו משאבים לא מעטים במטרה שאכן יהיה מרכז קהילתי הנותן מענה לכל טווח הגילאים לטף ולזקן.

חסדאי הוקיר והעריך את ציבור מדריכי החוגים והפעילויות, את הסייעות, הגננות והמורים. בכל הזדמנות ידע להחמיא ולומר בקול גדול עד כמה הוא מוקיר את צוותי החינוך. לא סוד שרשויות קטנות כשלנו מתקשות להתנהל כלכלית. גם היישוב שלנו, אלפי מנשה, נפגע מכך. עם זאת, ולמרות הקשיים, חסדאי שמר על תקציבי מוסדות החינוך ואף הבין את הצורך בהגדלת ההקצאה השוטפת. בכל עת היה לחסדאי קו פתוח ובלתי אמצעי למנהלת המחוז, ד"ר סולי נתן. לא

פעם הצליח חסדאי לדאוג למוסדות החינוך בהקצאת משאבים היכן שהמפקחות התקשו לסייע, על אף הבנת הצורך.

לעיתים חסדאי היה בוטה, אך מתחת למעטה המחוספס היה איש שכולו לב ונשמה, אדם שלעיתים היה מצלצל אליי לצופה שרון ואומר: 'שולה, אני יכול בוא להסניף את הילדים בחטף ולהירגע?' זה היה האיש שהתמוסס למראה ילד קטן.

חסדאי התייחס למוות בציניות ואפילו בהומור, וטוב שכך. אני מעבירה אל החברות שלי, למנהלות, את הצוואה הלא כתובה להמשיך ולהוביל את מערכת החינוך. הוא סמך עלינו. רבים האתגרים שעומדים בפנינו בהובלה ובהתגייסות משותפת נשיג יעדים, נחזק את מערכת החינוך, כדי שאלפי מנשה, כדברי חסדאי, תהיה כאן ולעולם. בעשייה חינוכית נתנחם, ונזכור לטובה ובגעגועים את האיש שהיה חלק מאתנו ולעד יהיה חקוק בזיכרוננו.

אתן רוצות להגיד משהו? אפי?

**אהוד לוי :**

אני רוצה להודות לכל מי שדיבר על המילים החמות. תודה.

**אפרת אליעזר :**

יש עוד מישהו שרוצה להוסיף, לספר, להגיד?

**אהוד לוי :**

בלתי אפשרי לדבר על חסדאי בלשון עבר. בלתי נתפס. חסדאי היה אחד האנשים הראשונים שהכרתי ביישוב. לפני כ-7 שנים, עם ההחלטה לעבור ליישוב, קנינו ענת ואני מגרש בשכונת שגיא. כחלק בלתי נפרד מההכנות לבנייה הסתובבנו לראות בתים אחרים, לקבל רעיונות. כך הגענו לבית שבנה חסדאי ועמד לפני סיום. עד היום אני זוכר אותו יוצא לקראתנו בחיוך, חיוך שהיה מיוחד רק לו, ומאותה שיחת מסדרון, אם אפשר לקרוא לה כך, ומבלי שידענו כלל שמדובר בראש המועצה, צמחה לה חברות אמיתית ארוכת שנים.

**גדי טפרמן :**

דרכו זו של חסדאי לא היתה שמורה רק לי. חסדאי היה יחיד ומיוחד, איש של חיבור מייד, רגיש וחם, מלא אנרגיות, קורן חוכמה ושנינות,

לב ונשמה. זה האיש ומבחינתי זו אלפי מנשה. אהבתו של חסדאי  
לאלפי מנשה לא ידעה גבולות, ועלינו לעשות הכל על מנת לשמור עליה  
ועל אופיה כמורשתו.

מתגעגע אני לשיחות הרבות שהיו בינינו, מקצועיות ושלא מקצועיות,  
לקפה של הבוקר. למדתי ממך המון חסדאי ואתה חסר. לבי אתכן,  
נופר, אפי, בר וירדן. אין נחמה. הותרת חלל ענק. תנוח בשלום, חבר  
יקר. יהי זכרך ברוך.

**אהוד לוי :** יש עוד מישהו שרוצה להוסיף? אנחנו נסיים את ישיבת האבל. ב-15/4  
בשעה 18:15 תיערך האזכרה של חודש ובשעה 20:00 יהיה ערב לזכרו,  
ערב של המשפחה, באולם הפיס. אני מודה לכולם. יהי זכרו ברוך.

---

**יעקב אוחיון**  
**מזכיר המועצה**

---



---

**אודי לוי**  
**סגן ומ"מ ראש המועצה**

---